

Wendy Silverans en Rony de Wolf waren onze huurders van 29 april tot 10 mei '13.

29/04/2013

Aankomst in Nelspruit om 10u. Heel vriendelijk ontvangst, en lekker warm weer. We hadden bijna onmiddellijk onze bagage, en zijn dan naar de balie van autoverhuur Hertz gegaan om de auto af te halen.

Na ontvangst van de wagen was het een aanpassing om links te rijden, en konden we vertrekken naar Marloth Park. Dankzij de goede informatie van de familie Lauteslager, hebben we dit zonder verkeerd te rijden gevonden. De aankomst aan de onverharde weg was een hele ervaring, met wat apen die weg overstaken, en wildebeesten. Voor we naar ons huisje gingen, hebben we eerst iets gaan drinken, wat heel belangrijk was door het warme weer.

Daarna hebben we Mimmie en Norval opgezocht om de sleutels in ontvangst te nemen, en de uitleg over alles te krijgen. Nu kan onze vakantie echt beginnen.

De eerste avond hebben we al onmiddellijk de dieren kunnen zien, en ook een heel belangrijk feit, dat het hier om half zes ongeveer ineens donker is. (de nacht valt hier letterlijk neer)

30/4/2013

Na een goede nachtrust die we echt nodig hadden van de vlucht naar hier, zijn we opgestaan om 8u. Toen we buiten kwamen was het al heerlijk weer, en hadden we de eerste ontmoeting met de nyala's in de tuin. Ook hele mooie vogels kunnen spotten, maar deze zijn moeilijker te fotograferen.

Daarna zijn we gaan wandelen langs de Seekoeweg om naar de krokodillenrivier te kijken. Hier heb je een fantastisch uitzicht op het Krugerpark. We hebben hier dan een nijlpaard kunnen spotten en een groep impala's.

Terug aangekomen bij ons huisje om te kunnen vertrekken naar Komatipoort waar we hebben kunnen winkelen in een hele propere Spar. De bediening daar is schitterend. We zijn dan ook naar de Vodacomshop gegaan om een usb modem en simkaart te kopen zodat we zouden kunnen internetten met de familie. Blijkbaar is het internet hier wel enorm traag, waardoor we problemen ondervonden, en aangezien de volgende dag een feestdag is, zullen we langer moeten wachten tot alles in orde is.

Bij terugkomst in het park hebben we weer apen kunnen spotten en zijn we iets gaan eten en drinken in Bushcenter. Daarna teug naar huisje om te kokerellen op den braai. Patatjes met tomaatjes en boontjes, en daarbij een serieus stuk beef steak (iets meer dan 1kg voor 6 euro)

Ondertussen bezoek van de familie Pumba, het bosbokkie en een grote familie Magoose. Dit hebben we allemaal kunnen filmen en fotograferen. Zwarte pumba was wel heel frank en joeg steeds de andere dieren weg, waardoor Wolf kwaad werd. Hij heeft op zijn beurt laten zien wie de baas is, en toen was het weer huisje weltevree.





Bosbokkie is teruggekomen bij valavond. Alsook de kleine Nagapies.



Dit zijn echt heerlijke diertjes om te bekijken. Ze zijn zo nieuwsgierig, maar ook schuw. Na het eten hebben we nog lang genoten van de rust op ons terras, en van alle nachteluiden en dieren. Rond 22u zijn we naar binnen gegaan, en hebben we gedoucht en de avond afgesloten.

01/05/2013

Opgestaan om 7u30, en Wolf was al van 6u op. Hij heeft hier een jachtpartij gezien, maar kon niets filmen of fotograferen, aangezien het zo snel ging. Toen ik buiten kwam, kregen we weer Pumba op bezoek en hebben we ons klaargemaakt om naar Komatipoort te gaan voor de winkel, aangezien deze gesloten was om 13u.

Bij terugkomst, even langs geweest bij het internetwinkeltje, om contact te maken met het thuisfront. Dit is uiteindelijk dan toch gelukt, en hopelijk kunnen we morgen via onze eigen pc de familie contacteren via skype. Daarna besloten we om naar huis te gaan, om even iets te drinken en te eten, om daarna een wandeling te gaan maken langs de rivier. Hier hebben we vandaag echt vele dieren kunnen zien, waaronder de nijlpaarden, een kudu, een hele kleine hagedis en een grote hagedis, maar deze hebben we allemaal kunnen filmen en fotograferen. Ook hele mooie vogels kunnen spotten, en het was echt genieten van de warmte die zon uitstraalde op ons lichaam.

Daarna terug naar huis, om te genieten van de rust, maar deze werd al snel verstoord door een bende blauwapies.

Dit was een hele gebeurtenis die we konden vastleggen op film en foto's. Wanneer deze groep terug vertrok nadat alles was opgegeten, wilde we de foto's op de pc zetten, alsook de filmpjes, en werden we opgeschrikt door een bruin jakhalsvogel (sperwer), die wilde landen op de rand van ons terras. Vermits we dit niet zagen aankomen en ervan shrokken, is deze er even vlug vandoor gevlogen.



Nu gaan we ons klaarmaken voor een rustige avond met een heerlijk gerechtje, pasta met kippeblokjes in curry met champignons, appeltjes en banaan. En natuurlijk kregen we weer het bezoek van pumba, en hoorden we op de achtergrond de nijlpaarden, en een gevecht tussen dieren.

De nagapi's kwamen weer bij ons rond 18u30, en deze bleven een hele avond van de ene boom naar de andere springen.



Ook een equalettet fruit bat (vleermuis) was van de partij, die enorm veel stukjes fruit kwam eten. En dan om 20u30 was de Common Gennet Kat van de partij. Dit is gewoon een hele mooie kat en ben blij dat ik deze heb kunnen fotograferen. Hierna hebben we nog een thee gedronken, ons gaan douchen en in ons bedje gekropen. Benieuwd wat we morgen allemaal mogen ontdekken van het mooie Marloth Park in Zuid Afrika.



02/05/2013

Vanmorgen opgestaan om 7u30, wat ondanks het vakantie is eigenlijk toch vroeg is. Een wasje en een plasje gedaan, en buiten gaan genieten van de eerste zonnestrallen. Het beloofd een prachtige dag te worden, want er is geen wolkje aan de lucht. Al vlug kregen we het bezoek van een Blauapie en deze hebben we een banaantje gegeven. Dit bleek al gauw een verkenner te zijn van een hele troep. Al snel moesten we op onze hoede zijn, want deze omsingelen gewoon heel het terras, en je moet dus goed op je hoede zijn. Wanneer alle restjes fruit op waren is de groep verder getrokken en konden we ons klaarmaken voor het vertrek naar Komatipoort, om onze internetverbinding in orde te maken. Onderweg naar daar hebben we weer maar eens veel respect moeten tonen voor de mensen van hier. Zij doen deze afstand te voet, en dan nog geladen met zakken op hun hoofd en twee handen nog eens vol. Daar aangekomen hebben we onmiddellijk getest of de verbinding nu wel in orde was, en ja hoor, we zouden eindelijk via webcam contact kunnen maken met het thuisfront. Thuis aangekomen hebben we eerst wat gegeten en genoten van de zon. We kregen 2 hagedissen op het terras, waarvan we natuurlijk foto's en filmpjes hebben gemaakt. Rond 15u zijn we dan naar bush center gegaan om via skype het thuisfront te bereiken. Dit is dan ook gelukt, en ons Kelsey was zo blij dat ze ons kon zien, maar wilde dat ik naar huis zou komen. We hebben dan uitgelegd dat we pas volgende week zouden kunnen vertrekken omdat er nu geen vliegtuig is, en ze begon te wenen. Een emotioneel moment natuurlijk, zowel voor haar als voor ons.

Toen we daarna terug thuis waren ging ik een handwasje doen, en Wolf ging deze buiten verder uitwringen en omhoog hangen. Als snel zei dat we alles moesten laten vallen, en was helemaal euforisch. Hij zag als eerste hele grote benen op onze weg, en het bleek dus een giraf te zijn. Onmiddellijk de camera en fototoestel in de aanslag en er naartoe om alles op beeld vast te leggen. Wat een enorm beest, en dit zomaar in onze tuin! Zoiets maak je dus niet alle dagen mee.



Daarna ben ik aan het eten begonnen, pasta bolognaise, en wolf zat buiten al te genieten van de valavond met een thee en de olielamp. Al snel waren onze Nagapies weer van de partij waar we weer mooie plaatjes van hebben kunnen maken. Na het eten hebben we op ons terras nog nagenoten van deze heerlijk dag met weer nieuwe ervaringen. Als we hier 's avonds buiten zitten, kunnen we wel zeggen dat onze zintuigen veel beter zijn, zowel ons gehoor als ons zicht staan echt op scherp. Nu nog een douche en een thee, en we gaan de avond verder afsluiten met een dvd van het Krugerpark, waar we zaterdag naartoe zullen gaan.

03/05/2013

Vanmorgen was Wolf al wakker rond 6u30 en had slecht geslapen door de warmte, en door gezoem van enkele muggen. Hij is niet gebeten, aangezien ik volledig was ingesmeerd met deet. Ikzelf ben opgestaan rond 7u45, en niet veel later op het terras kregen we bezoek van pumba, gevold door zebra's. Niettegenstaande dat het zo vroeg was, stond de thermometer onder het afdak al op 20°C. Na het vertrek van deze dieren, kregen we bezoek van een koppel bosbokkies. Deze zijn echt wel schuw en letten op alles wat ze horen en zien. Wij hebben ondertussen de was gedaan, en de keuken opgeruimd, en daarna een douche genomen zodat we lekker opgefrist waren om aan een wandeling te beginnen langs het Krugerpark. Hier hebben we dan weer verschillende dieren kunnen spotten, waaronder hagedissen, grote varaan, nijlpaarden, andere watervogels, een geelbekneushoornvogel, waterbuffels en een groep waterbokken. Het belangrijkste dat we hier zagen, was wel een krokodil, die op de loer lag bij verschillende vogels. Het panorama is hier echt schitterend, en de warmte was voor mij te doen, maar voor Wolf was het veel te heet. Wetende dat het om 11u15 al 30 graden was in de schaduw, en de wandeling 2u heeft geduurd. Dan is de temperatuur hier het heetst van de dag.



Wanneer we thuiskwamen hebben we nog impala's gezien, en een ander klein soort hertje, maar kennen de naam niet. Ook een grotere varaan aan de braai, maar die is zo snel dat we deze niet konden fotograferen of filmen. Nu gaan we eerst een hapje eten, en dan gaan we tegen 16u naar bush center om contact te maken met het thuisfront, en de blog in orde te maken. Benieuwd wat de rest van de dag nog zal geven. Na contact met het thuisfront zijn we eerst nog gaan winkelen, en dan terug naar ons huisje om te koken. We eten vandaag zoete aardappel met hamburgers en bloemkool. De aardappel was echt goed van smaak, en zullen we zeker nog klaarmaken. Dan een douche genomen, wat zeker nodig was na onze wandeling in de zon. De vleermuis was rond 19u weer van de partij en ook de nagapies zijn al een hele avond bij ons. Wolf had er zelfs bijna eentje op zijn hand. Fototoestel doet wel moeilijk als het donker is, en kunnen vaak geen foto's nemen. Een beetje frustrerend is dit. Maar al bij al, voor ons is het belangrijk dat we zelf alles kunnen ervaren. Rond 21u ga ik dan naar binnen en blijft Wolf nog genieten van de geluiden van de natuur, en van de vleermuis die steeds onder ons afdak boven zijn hoofd fladdert. Deze zijn natuurlijk veel groter dan die we bij ons gewoon zijn. Nu kruip ik in mijn bedje, want morgen staat normaal gezien, als Wolf het ziet zitten, Krugerpark op onze agenda. Hij ziet het namelijk niet echt zitten om met de wagen die we huren naar daar te gaan. Maar dat zien we dan morgen wel.

04/05/2013

Vandaag zijn we opgestaan om 7u30 om ons klaar te maken om te vertrekken naar het Krugerpark. Een ijszak genomen met water en cola, zodat we zeker konden drinken onderweg. Daar aangekomen moesten we eerst over de krokodillenbrug, en langs de kant lag inderdaad een krokodil, en wat verder de nijlpaarden. Tot zover we konden zien was alles Krugerpark en al vlug konden we vele dieren zien, waaronder de impala's, de gnoes en een neushoorn.



Ook vele mooie vogels hebben we kunnen spotten. De dag zat vol mooie ervaringen, bijvoorbeeld een kudde olifanten die de weg overstaken, de giraffen de naast ons stonden te eten, impala's die vechten onderling om te laten zien wie de sterkste is en nijlpaarden die steeds weer het water opzochten om te verkoelen, want de hitte is daar enorm. Ik kon gemakkelijk in de zon blijven staan op de plaatsen waar het mocht, maar voor Wolf was het te heet. Zebra's en zelfs een koppel struisvogels hebben we kunnen bewonderen in dit schitterende park. Dat je zo dicht bij de dieren kan zijn is gewoon al een prachtige ervaring. Het belangrijkste gegeven hier is natuurlijk traag rijden, zodat je de eenvoud van de natuur kan bekijken, en dieren hebben altijd voorrang.



Wanneer we vertrokken en hebben we besloten om volgende week nog eens terug te komen, maar dan langs een andere ingang, en hopelijk kunnen we dan de twee andere dieren van de Big Five ook nog spotten, want deze zijn blijkbaar veel moeilijker te spotten dan de rest, namelijk de leeuw en het luipaard. Je moet dan ook weten dat hier nu winter is, en de dieren dus naar andere gedeelten van het park gaan, en wij kunnen niet zo ver het park ingaan, of we moeten overnachten in een van de lodges.

Onderweg naar huis zijn we dan eerst nog naar de spar gegaan om boodschappen te doen, en later op de dag zijn we iets gaan eten in het restaurant van Bush Center. Hier heeft Wolf een eisbein gegeten en ik een butterfly chicken, dit alles met groenten, frietjes en lekkere saus. Ook nog gedronken, en alles samen moesten we 216 rand betalen, wat overeenkomt met een 20 euro. Waar kun je bij ons voor deze prijs goed eten en drinken, en dit in de mooie natuur? Daarna zijn we terug naar ons huisje gegaan, om deze prachtige dag met nieuwe ervaringen af te sluiten op ons terras met de nachteluiden en nachtdieren. Daarna nog een douche, een filmpje en naar bed. Morgen zouden we een rustdag inlassen, en gewoon gaan wandelen langs de rivier, verder thuisblijven om daar te genieten van onze dieren.

05/05/2013

Vandaag weer een prachtige dag die voor Wolf om 6u begon, en voor mij om 7u30. Al heel snel vele dieren kunnen begroeten in de tuin, waaronder familie pumba, een kudu, bosbokkie, impala's en een hele familie tarentaals. We hebben een wandeling gaan maken langs de rivier, en hier hebben we een grote kudde olifanten kunnen spotten, een deel die al snel verder trokken, en een groot deel met kleintjes bij staken een stukje van de rivier over naar onze kant.



Rond de middag waren we dan thuis, en hebben we gekookte eitjes gegeten, en daarna gingen we siesta houden, maar deze werd al snel verstoord door een bende blauopies, die zelfs over ons willen domineren. Maar dat pakt natuurlijk niet, want dan hebben ze Wolf nog niet leren kennen. Ook een hele groep bosbokkies en de familie pumba kwamen de groep vergezellen. De bosbokkies liepen wel bronstig, waardoor we steeds getuige waren van de jacht op de vrouwtjes. Daarna was de rust weergekeerd, en konden we even genieten van onze siesta. Lekker warm weer, maar vandaag wel enorm veel wind. Na de siesta ben ik gaan douchen, om nadien te vertrekken naar ons cafeetje om online te kunnen met de familie. De mensen die daar werken, en de kok die de dag voordien ons eten had gemaakt, zijn ontzettend vriendelijk, en weten ondertussen ook al wat ze moeten brengen. De kok heeft dan nog een babbeltje met ons gedaan over het plaatselijk eten, en heeft ons een paar gerechten aangeraden, die we van de week nog zullen proberen. Maar tot hiertoe kunnen we over het eten en drinken zeker niet klagen. Na online te zijn geweest, konden we terug naar huis om zelf te

kokkerellen. Wortelen met peertjes, zoete aardappel met daarbij voor Wolf lamskoteletjes en voor mij kip. Heerlijk was dit. Ondertussen hadden we alles al klaargemaakt voor het avondbezoek, en deze waren al snel bij ons. Namelijk de nagapies, de vleermuis, en plots was er veel lawaai, en wisten we dat er iets groter op komst was. Het waren 3 zebra's. Daarbij ook nog ons bosbokkie en een kleiner hertje. Ook pumba was weer van de partij.



Van de vleermuis hebben we wel mooie plaatjes kunnen maken, wat toch al heel bijzonder is. Nu nog een theetje drinken, en kunnen wij ook gaan slapen, vermits het vandaag toch al wat kouder is op ons terras. Je kan echt voelen dat het winter is!!!

06/05/2013



Vandaag opgestaan rond 8u en Wolf was al ruzie aan het maken met de blauwapies. Ben dan een kijkje gaan nemen, en een beetje nadien zijn ze vertrokken. We kregen natuurlijk ook nog bezoek van andere dieren, maar we gingen ons klaarmaken om een wandeling te maken langs de rivier. Voor de wandeling hebben zij we eerst nog naar Komatipoort gereden om te winkelen en een cadeautje te kopen voor ons Kelsey. Daarna vertrek voor de wandeling.

De wandeling was weer een succes, en we konden de olifanten van op een meter afstand spotten. Echt spannend is die wel. Ook een hele grote hagedis hebben we kunnen zien, maar deze zijn zo snel, dat zelfs een foto niet mogelijk is. Langs de rivier is het ook een trekpleister voor mooie vogels, grote en kleine, en de roofvogels in de lucht zijn niet vast te leggen op film of foto.

Toen we terug thuiskwamen hebben we eerst wat gegeten en schrokken eigenlijk van het uur. We zijn dan vlug naar boven gegaan om online te kunnen met het thuisfront, en daarna konden we aan ons avondeten beginnen. De avond zelf was weer een succes met bezoek van de vleermuis, de nagapies, die blijkbaar heel dicht bij ons durven komen, en nog vele andere nachtdieren. Vroeg ons bedje in vandaag, want morgen staat er weer Krugerpark op het agenda, maar dan langs een andere ingang. Hopelijk kunnen we weer vele dieren spotten, en laat ons hopen de laatste twee van de big five, namelijk de leeuw en het luipaard.

07/05/2013

Vandaag vroeg opgestaan, want we gaan nogmaals het Krugerpark, maar ditmaal langs de ingang van Malelane gate. Het weer is wat bewolkt, maar de temperatuur is verdraagzaam. De ingang van deze gate is al veel mooier dan de vorige gate, en ook de controle op alles gebeurt veel beter. Zo moesten we de frigobox open doen, de koffer, en alles werd gecontroleerd, zodat ze zeker konden zijn dat we geen slechte bedoelingen hadden. Toen we dan mochten verder rijden, was het echt zoeken naar de dieren, maar toch hebben we wat kunnen spotten. Eerst zijn we wel naar Berg en Dal gegaan, om daar te ontbijten, om vervolgens onze trip verder te zetten.



Toen zagen we bavianen, een neushoorn die de baan overstak, giraffen, zebra's, olifant, mooie vogels en kleine diertjes die langs de kant zaten. Een beetje verder zagen we een heel stuk van het Kruger dat gecontroleerd afgebrand was, en daar hebben we dan een neushoorn met jong kunnen spotten. Ook impala's kan je overal zien. Het enige dat we jammer genoeg niet hebben kunnen spotten was de leeuw en het luipaard. De natuur en het uitzicht is hier wel echt prachtig, en zelfs daar kan je een hele dag van genieten.

Op de terugweg hebben we wel nog een arend kunnen spotten die een prooi aan het eten was, dit is echt een prachtig beest. Na zes uur gereden te hebben, konden we onze weg terug naar huis nemen, maar voor we het park mochten verlaten, werd weer alles gecontroleerd.

Terug in Marloth Park aangekomen konden we nog even contact leggen met het thuisfront, en hebben we calamares besteld om thuis te eten. Na het eten even onder de douche, en genieten van de avond op ons terras. Daar waren dan weer de nagapies, die bij ons op de tafel sprongen voor een banaantje te pikken, en de vleermuis. Voor we gingen slapen stonden we nog even op het terras en hoorden we een enorm lawaai, en konden echt niet uitmaken welk dier dit zou kunnen zijn. Alleszins, het was een raar geluid. Daarna terug ons bedje in om morgen gewoon rustig thuis te blijven, zodat we alles al op orde kunnen maken voor ons vertrek van overmorgen.

08/05/2013

Wolf was weer vroeg wakker, namelijk om 6u en ik ben rond 8u opgestaan. Even vers fruitsap geperst en een thee gemaakt, en dan ook nog wat groenten en pellets klaargelegd voor het wild in de tuin. Al vlug kwam de familie pumba weer op bezoek, en konden we ook mooie vogels spotten.

Daarna al even alles bekeken zodat we de vallies al terug konden maken voor het vertrek van morgen, waar we eigenlijk weinig zin in hebben. Wolf is dan begonnen met de handwas, en ik ga nog een laatste keer genieten van het stralende winterweer hier in het mooie Zuid Afrika. We kregen nog bezoek van verschillende dieren, en de familie pumba met de kleintjes kwamen even uitrusten, echt schattig om te zien.

Het werd vandaag heel warm, schaduw temperatuur was 35°, en voor mij is dit dus heerlijk. Rond 15u zijn we naar bush center gegaan, om daar de blog nog eens aan te passen, en waarschijnlijk voor de laatste keer contact te leggen met het thuisfront. We hebben ook nog eens gekeken of de uren van de terugvlucht nog hetzelfde zouden zijn. Er kwam nog een persoon bij ons zitten die hier in Afrika geboren is, en ons vertelde over het leven en de tradities hier. Hiervan hebben we nog veel kunnen opsteken.



Plots zat er naast mij op de bank een bidsprinkhaan, wonderlijk beestje. Wanneer dit hier bij jou komt, betekent dit dat je gezegend bent, en is heilig hier. Hiervan heb ik dan ook mooie foto's kunnen nemen, en heb hem even op mijn arm laten kruipen om dit te laten zien aan de kinderen thuis. We hebben dan ook al een beetje afscheid genomen van de mensen daar, en zijn we terug vertrokken naar ons huisje om daar de allerlaatste keer deze vakantie ons avondmaal te bereiden, en nog eens te genieten van de nachtdieren.

Net voor avond viel kwamen bosbokkie en de zebra's nog eens langs, en ook familie pumba. Tijdens de avond waren ook de nagapies en de vleermuis weer van de partij. We hebben nog wat nagepraat over onze heerlijke vakantie en het mooie Afrika zelf, en rond 21u zijn we dan voor de laatste keer gaan slapen.

09/05/2013

Wolf was vandaag al wakker om 4u, maar is blijven liggen tot het licht werd. Ikzelf ben rond 7u30 opgestaan. Heb dan appelsientjes geperst en thee gemaakt, en ondertussen alle laatste zaken in de valies gestoken. Nu alles nog wat op orde zetten, en zeker alles uitzoeken, zodat we zeker niets vergeten. Dan moeten we wachten tot 13u, want dan komt Sandra de sleutel terug in ontvangst nemen, en kunnen we straks vertrekken naar Nelspruit.

Tijdens het wachten kregen we nog bezoek van familie pumba, de tarentaals en andere mooie vogels. We zullen deze dieren allemaal missen, alsook de mensen hier en het warme klimaat. Over deze reis zullen we nog heel veel kunnen vertellen als we thuis zijn, en gelukkig hebben we ook mooie filmpjes en foto's kunnen maken, waardoor we dit alles nooit zullen vergeten.

Om 11u is alles klaar voor vertrek, huisje is terug op orde, en terras is afgespoten. We hebben ondertussen ook nog bezoek gekregen van de mongoose familie. Het is nu reeds 33°, en het is dan nog niet in volle zon. Je voelt dat het warmer zal worden dan gisteren. Om 13u was Sandra er, en zo konden we de sleutels van het huisje afgeven, en konden we vertrekken richting Nelspruit om de wagen in te leveren, en dan wachten op onze vlucht naar Johannesburg. Nog iets gegeten en gedronken, en om 18u45 vertrokken onze eerste vlucht. Nog geen uur later zijn we dan in Johannesburg, en moeten we naar onze tickets halen voor de andere twee vluchten. Daarna naar onze gate, en al redelijk snel konden we instappen in het vliegtuig. Ondanks alles vertrokken we met wat vertraging. De vlucht zou 7u45 duren, en deze was echt wel vermoeiend en heel turbulent. 's Nachts onweer gehad en moesten we terug de gordels aandoen, en we voelden de turbulentie heel goed.

10/05/2013

Om 5u45 landen we dan eindelijk in Cairo, en vermeldde de piloot dat de vlucht niet zonder gevaren was geweest. Nu is het wachten tot 10u voor onze vlucht richting België, waar onze vakantie echt ten einde is. Hopelijk gaat de tijd hier snel voorbij, want heb een hekel aan wachten. De mensen hier zijn helemaal niet meer zo vriendelijk en de drukte is hier enorm. Ook alles is veel duurder dan in Zuid Afrika, en komen we weer dicht bij de realiteit. Zo ga ik bijvoorbeeld een flesje water kopen van evian, en kost 3€, aangezien ik alleen nog klein geld had, en voor de rest 50€, wilden ze dit niet aannemen. Alles boven 5€ en klein geld onder de 50 cent nemen ze niet aan, dus moest ik maar ander water nemen, zodat ik toch gepast kon betalen. Van klantvriendelijkheid gesproken! Om 9u konden we dan eindelijk langs de douane om een beetje laten in het vliegtuig te stappen. Dat werd echt tijd, want de terugreis was al heel vermoeiend geweest. Iets na 10u kon het vliegtuig dan opstijgen en konden we vertrekken richting België. Onderweg naar huis was het nog steeds goed weer, maar hoe dicht we kwamen, werd het meer en meer bewolkt, en zelfs als we lager vlogen konden niets meer zien. Rond 14u30 zijn we dan kunnen landen op Belgische bodem, en bij het uitstappen voelden we de

koude al op ons afkomen. Hier eerst nog langs de paspoortcontrole dan onze bagage halen, en tenslotte naar de exit. Daar stond ons Kelsey met een spandoek klaar met daarop, " Welkom thuis meter en Wolf" en ook Erik en Sylvia waren erbij om ons af te halen. Een heerlijk gevoel om hen terug te zien, maar toch diep vanbinnen een triest gevoel dat we het mooie Marloth Park in Zuid Afrika achter ons moeten laten.

Terug thuisgekomen was het echt gedaan met de rust en was het terug back to reality. De vakantie zit er echt op en gelukkig hebben we nog vele filmpjes en foto's om na te genieten en ons verhaal te vertellen. **Tenslotte blijft deze vakantie de mooiste die we al ooit hebben gedaan, en wij zien er naar uit om terug te keren naar een land waar de mens en de natuur zo dicht bij en met elkaar leven, en waar de rust een feit is.**

Dit was dan in kleine lijnen onze reis naar Marloth park Zuid Afrika, Wendy & Rony